

Foredrag på Arkivet d. 04. december 2017 - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg

Foredragsholderne var **Kirsten Andersen og Flemming Højgaard.**

En forrygende fortælling om **Harry Christen Sørensen**, også kendt under navnet **Professor Stærkstrøm.**

Der var et utroligt stort fremmøde denne aften.

Kirsten og Flemming havde inviteret familie og venner til at deltage i aftenens møde. Personer, som havde kendt Harry, og som havde bidraget med oplysninger om hans liv og levned til Kirsten og Flemmings store researchmateriale. Dette gjorde fortællingen meget levende.



Kirsten og Flemming har fælles oldemor, og er grandkusine og grandfætter. Vores hovedperson i dette foredrag var fætter til Kirsten og Flemmings fædre.

Kirsten har erhvervet en kasse med en masse papirer, der indeholdt mange af Harrys optegnelser.

Der er tidligere skrevet en bog om Harry. Forfatteren til denne bog havde denne kasse stående på sit loft. Kirsten mailede til forfatteren om at få lov til at se den. Hun fik lov til at få den, hvis hun ville passe godt på den.

Kassen indeholdt en masse pakker med uvurderlige oplysninger om Harry og hans liv.

Når Kirsten og Flemming er færdige med deres projekt omkring Harry, vil kassen blive afleveret på Hals

Lokalarkiv. Harry levede sine sidste år i Hals.

De kilder, som Kirsten og Flemming har benyttet sig af, har været: kirkebøger, folketællinger på nettet og på Rigsarkivet i København, hvor der er folketællinger helt op til 1970, Weblager.dk, skoleprotokoller, sygehusjournaler, navneændringsregistre etc..

Harry blev født i 1911 i Nørresundby og dør i 1994 i Hals.

Familien, som bestod af moderen, Ane og faderen, Anders, blev med tiden en børnerig familie.

Da Harry blev født, boede familien i Nørresundby på Thistedvej 3 og flyttede i 1924 til nr. 98.

Børnene gik i Lindholm Skole.

Der er ikke så mange optegnelser, fra da børnene var små, men i karakterprotokollerne, kan man se, at børnene var meget begavede. Harry var en af de dygtigste i klassen.

Harry blev konfirmeret i 1926.

Han blev boende hjemme indtil han var 30 år.

I slutningen af 1920-erne flyttede familien til Melleholm, beliggende mellem Sønderholm og Nørholm.

Harry blev indskrevet i lægdsrullen i 1929 og var på session i Nibe i 1932. Der kunne man se, at han var 170 cm høj, og at han blev kasseret pga. kronisk mellemørebetændelse.

I 1942 blev Harry syg. Han blev indlagt på Riisskov psykiatrisk Hospital, hvor han fik diagnosen skizofreni. Under indlæggelsen blev han udsat for en behandlingsform, man dengang anså for at være den rette behandling, insulinchokbehandling. Vi så en lille video af en sådan behandling. Det så ikke rart ud!

Han blev udskrevet og genindlagt flere gange. Sidste gang var han indlagt i 4 år, men blev udskrevet endeligt i 1948, hvor han flyttede hjem til sine forældre igen.

Under Harrys lange indlæggelse, begyndte han at skrive digte og romaner.



Et af Harrys digte, som blev vist på skærmen, blev sunget af Jonna, som havde været nabo til Harry i Hals. Meget stemningsfuldt.

Ud af digtet og en roman, som Kirsten læste et stykke op af, kunne man fornemme, at Harry har været et følsomt menneske. Romanen hed "Sommerferien".

I 1953 var Harry i gang med et stort byggeprojekt - et rundt parcelhus i 2 etager. Projektet strandede dog, nok pga. manglende godkendelse fra myndighederne.

Kaj, som er gift med Grethe, Harrys niece, viste dokumenter som fortalte om Harrys store interesse for elektronik, strømstyrke etc. og udregninger på højt plan. Han fortalte, at Harry havde bygget en transistor i 1959. Han havde ønsket at blive radiotekniker. Han var også radioamatør. Teknisk snilde havde han i udtalt grad.



I 1964 flytter Harry til Hals. Han købte et gammelt faldefærdigt hus. Men i stedet for at rive det ned, bygger Harry et nyt hus udenom det gamle.

Harry ændrede nu sit navn til Harry Stålmann. Han blev registreret som Harry Stålmann, og det er under dette navn, han er kendt i Hals.

Kirsten og Flemming kontaktede et ægtepar, som havde været naboer til Harry, Jonna og Kurt Christensen. Kirsten og Flemming fik lov til at komme og besøge dem, og de fik mange værdifulde oplysninger om Harry og hans tid i Hals.

Harry havde haft en tæt kontakt til Jonna og Kurt. F.eks. havde han strikket en trøje til deres datter Birgitte.

Harry var i den grad kreativ. Ud over at skrive digte og romaner, lavede han smykker, strikkede, og nød at stå på havnen og fiske.

D. 26. september 1996 blev Harry fundet død på sin trappesten uden for huset. Han blev bisat d. 1. oktober i de ukendtes grav i Hals.

Gennem de optegnelser og interviews som Kirsten og Flemming har foretaget under deres research omkring

Harry, har de fundet ud af, at Harry var en venlig og kærlig mand. Han var ikke en original, men en anderledes mand, hvis man ser på gennemsnittet. Harry lærte at leve med sin sygdom, hvilket i sig selv er fantastisk. De har kun hørt godt om Harry.



